

Til vore Læsere.

Vi skal af Gensyn til mangt og meget ikke paa nuværende Tidspunkt aabenbare de Forandringer, „Danstferen“'s Kammer er bestemt til at undergaa, hvis det lykkes os inden 1. Juni d. N. at erholde de 1000 nye Abonnenter, som vi har bedt vore Læsere være os behjælpelig med at anskaffe. Men vi kan sige saa meget, at lykkes det os gennem de kommende 4 Uger at udvide vor Læsefreds til de foreløbigt nævnte 1000 nye Abonnenter, da er vi saa vidt overbevist om umiddelbart efter Marsmødet at kunne udgive „Danstferen“ saaledes, at dens fremtidige Udbredelse succesjvst vil ordne sig selv. Bladets Udstyrelse og redaktionelle Ledelse skal da blive den bedste Reklame og mest betydende Anbefaling for dens Sejrindtog i de Tusinder af Hjem, hvori det endnu er aldeles eller saa godt som ukendt. — Denne Meddelelse lader vi tilflyde den enkelte af vore Læsere for at give dem rigelig Anledning til at overtænke Betydningen af, at vort Blad drives frem til et Stade, der kan gøre det fortjent til som Avis at bære Navnet: „up-to-date“.

* * *

Presjens alsidige Betydning i det offentlige Liv vil man være nødt til at indrømme som en mægtig Faktor. Og derfor er det ogsaa for vort dansk-amerikanske Folks Bedkommende af saa ufjælgelig stor Betydning, at netop „Danstferen“ naaar ud i vide Kredse. Og det maa i første Række ske derved, at Bladet bliver „up-to-date“. Vi mener ikke dagligdags moderne eller kunstige men up-to-date paa den Maade, at vi delvis kan tage Konkurrencen op med de amerikanske Blade og holde os holden med de dansk-amerikanske. Vi kan begrundet udtale, at vi har de bedste Udsigter i saa Henseende. Det gælder bare om, at alle vore Læsere gør, hvad de kan for Bladets foreløbige Udbredelse, saa vil Redaktionen sætte alt ind paa at gøre sine Forvarsler til Virkelighed.

* * *

Naar vi altsaa nu har udstedt den indtrængende Anmodning til alle vore Læsere om at skaffe os nye Abonnenter, saaledes, at vort Maal 1000 nye Abonnenter i Løbet af de kommende 4 Uger, kan blive virkeliggjort, da er det vel overflødigt at bemærke, at det gælder gensidig Interesse. Vi kan ikke sige det tidnok og ikke tydeligt nok: Vi kan ikke føle os tilfreds med vort eget Blad før end vi ved en lidt forøget Udbredelse ser os i Stand til ikke alene at tilfredsstille de nogenlunde rimelige Krav, som en Læsefreds kan gøre gældende overfor en god Avis, men ogsaa at yde vore Læsere mere end de nogen Sinde tænkte paa at kræve og heller ikke for saa vidt med Berettigelse kunde kræve i Forhold til den yderst billige Pris, som „Danstferen“ koster. Vi har Planer under Overvejelse, Planer, som de 1000 Abonnenter, vil hjælpe til at modne. Og kan vi end ikke naa til at takke den enkelte, som hjælper til at udbrede vort Blad, saa kan vi sige saa meget, at Lønningen for Arbejdet i det allermindste vil komme til at resultere i, at „Danstferen“ bliver „up-to-date“ — saadan som vi ovenfor forklarede det.

* * *

1000 nye Abonnenter i Løbet af de kommende 4 Uger er altsaa Maallet, i hvert Fald det foreløbige Maal. Og nu gælder Spørgsmaalet: Vil De hjælpe os? Vil De uden Opjættelse gaa til Deres Nabo og tale til ham om Sagen; uden Gensyn til, om han holder andre Blade, spørge ham, om han ikke mener, der kunde være Anledning til at være med netop her i „Danstferen“'s Udvikling; om han ikke netop her kunde øjne Fordelene, ikke alene rent personligt set, men ogsaa set paa som et Helhedsgode for Dansk-Amerikansk, ved at støtte et Bladorgan, der upartisk vil arbejde for at fremme alt, hvad er ædelt og godt, i samme Tid, som det vil blive kvikt, altsomfattende, hurtigt og selvlidt i at rapportere alle Verdensgivenhederne af almindelig Interesse.